

Septemberfeestlied 2013

Ik denk weer bij mezelf ged-ver-re-derrie
Sloerig van gister maar (je) weet, waarvan
Overal in het café is er weer herrie
Maar we feesten, zoals niemand, anders kan

**Septemberfeest bij Peters,
We zijn weer allen hier.
We zuipen ons te pletter,
In die vele glazen bier.**

The Moodchers spelen weer bekende klanken
Samen hierop een heel jaar, gewacht
Hossend en springend hoog in de vensterbanken
En een ieder, ja zelfs Peters, die dan lacht!